

"I hear of Sherlock everywhere"



Sherlockiana

MEDDELELSER FRA
SHERLOCK HOLMES KLUBBEN I DANMARK
THE DANISH BAKER STREET IRREGULARS

Præsident & Redaktør:
Bjarne Nielsen,
Sherlock Holmes Museet,
Algade 3,
DK-4500 Nykøbing Sjælland.
Tlf: 59 932 221. Fax 59 93 19 11

Skatmester/Treasurer:
Alvin Andersen
Bogtrykervej 41, 2400 NV

Girokonto: 6 08 70 86

Nr. 3, 1998 * 43. Aargang

Art in the Blood by Scott Bond



"Well...what do you think?"

Sherlockiana, ISSN 0902-0330 udkommer 2 eller 3 gange om aaret.
Pris kr. 50,- i Danmark. I Norden kr. 60,-. Udenfor Norden \$12.
Udsendes gratis til medlemmer.

AARSMØDE & GENERALFORSAMLING

Lørdag den 16. januar 1999 klokken 18:30

Caféen i Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 12, 1067 København K (Tlf: 33 11 63 13)

Menu:

Fiskesouffle m/purløgscreme og salat

Kalveculotte m/svampesky sauce, råstegte kartofler og grøntsagsragout

Kaffe

Natmad

Samlet pris kroner 200,-

Tilmelding senest 10. januar 1999 på telefon 59 93 22 21 ell. 59 32 42 38.

Sherlockiana fra PINKERTON

ANTHONY BERKELEY: <i>Holmes og Larven/Holmes and the Dasher</i> . Pinkerton 1990, tekst på dansk og engelsk, 12 s.	25
ARTHUR CONAN DOYLE: <i>Den Apokryfe Sherlock Holmes</i> . Ill. af Henry Lauritzen. Pinkerton 1992, 16 s.,	30
LOREN D. ESTLEMAN: <i>Mr. og Mrs. Watson Hjemme. En komedie i én unaturlig akt</i> . Pinkerton 1989, 9 s.	25
ANDERS FAGE-PEDERSEN: <i>The Observance of Trifles. Udflygter i den sherlockianske verden</i> . Pinkerton 1997, ill., 56 s.	60
WOLFGANG HEINRICH: <i>Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1983, 17 s.	40
BENT LANGFELDT: <i>Diseases in Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1996, ill., 25 s.	40
--- <i>Musikeren Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1993, ill., 40 s.	70
--- <i>Injuries and Physical Contusions in Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1997. ill., 16 s.	40
HENRY LAURITZEN: <i>My Dear Watson</i> . Pinkerton 1982, ill., 31 s.	100
BJARNE NIELSEN: <i>De Forsvundne Papirer</i> . Ill. af Henry Lauritzen. Pinkerton 1990, 27 s.	100
--- <i>The Great Northern Adventures of Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1997, 80 s., rigt illustreret (Nordisk Film & Sherlock Holmes)	180
--- (red): <i>Sherlock Holmes Selskabet i København. Dansk BSI-Historie I</i> . Pinkerton 1997, ill., 32 s.	50
SHERLOCK HOLMES OVERMAND. Anonym pastiche fra 1911. Pinkerton 1993, 8 s.	25
SNARE: <i>Watsons Dilemma</i> . Pinkerton 1995, ill., 18 s.	40
--- <i>Øje for Pinkerton - og for Sherlock Holmes</i> . Pinkerton 1996, ill.,	50

Mera om *The Origin of Tree Worship*

af Klas Lithner

När Sherlock Holmes den 5 april 1894 återvände från sin nära treåriga bortovaro och träffade Watson, uppträddes han som bekant förklädd till ålderstigen, kutryggig, antikvarisk bokhandlare med lagret på fickan eller i varje fall under armen. Bland de böcker han erbjöd Watson var *The Origin of Tree Worship* (L 563). Baring-Gould har i sin kommenterade upplaga (II:331-334) inte lyckats identifiera denna bok. Inte heller de artiklar härom som referees i De Waal I har lyckats med detta. M.a.o. har de författare som skrivit däröm inte lyckats identifiera någon engelsk eller till engelska översatt bok med denna titel. Eftersom det är föga troligt, att de haft tillgång till nordisk litteratur vid sin genomgång, har jag gått genom några svenska verk med anknytning till trädskult för att se om de ger något uppslag.



1. Thede Palm: *Trädkult. Studier i germansk religionshistoria* (1948), som saknar litteraturförteckning, citerar i noterna litteratur från ett flertal länder, men den enda engelska boken var tryckt senare än 1894. Författaren blev 1937 fil.dr. i religionshistoria i Lund, och detta var alltså hans andra bok.
2. Palm innehade för övrigt under många år en mycket hemlig hög statlig tjänst, kanske som ett slags motsvarighet till broder Mycroft.
3. Mai Fossenius: *Majgren majträd majstång* var en doktorsavhandling i etnologi i Lund 1931. Den omfattande litteraturförteckningen upptager fem böcker på engelska, tryckta före 1894, men ingen av dem har en passande titel. De elva böcker som tryckts senare kommer självklart inte i betraktande.
4. Allan Gunnarsson: *Träden och människorna* (1988), som är mere populärt skriven, har i sin litteraturförteckning endast en bok på engelska, och den är tryckt efter 1894.
5. Göran Stålbom: *Vintersolståndet Om jul, jord och äring i folklig tradition* (1994), som är mere vetenskaplig än Gunnarssons bok, företer samma bild.

Min lilla genomgång gav alltså inte napp denna gång men spaningarna fortsätter.

THE STRAND MAGAZINE

Mysteries - Sherlockian Features - Book reviews

P.O.Box 1418, Birmingham, MI 48012-1418, USA

Fax: (248) 847-1046

E-mail: strandmag@worldnet.att.net

\$ 29.95 Overseas

THE SHOSO-IN-BULLETIN

An International Sherlockian Magazine.

All articles in English.

Melanie Hughes

2664 Sam Hardwick Blvd.

Jacksonville, FL 32216, USA.

Vol. 4 to 8 available at \$ 12 each

Fra den nys udkomne bog *ASCHEHOUGS BIOGRAFISKE LEKSIKON*. 339 kendte personer der aldrig har levet, har vi uden såvel forlags som forfatters vidende sakset nedstående, som vi uden blusel viderebringer til en målløs Sherlockiansk verden:

Holmes, Sherlock

Britisk privatdetektiv og forfatter, født i England cirka 1854, oven i købet den 6. januar, så vidt man kan regne ud, og efter alt at dømme død engang i 1930'erne. I lighed med tilfældet Thorvaldsen hersker der, som det ses, usikkerhed med hensyn til hans data, idet hans levnedsskildringer, følgesvend og stik-i-rend-dreng, lægen John H. Watson, »tidligere af den indiske armé«, kun har haft spinkle muligheder for at indhøste tilstrækkeligt med oplysninger om sin excentriske vens opvækst og alderdom. Sherlock Holmes var som regel fåmælt i private anliggender, ikke mindst når det drejede sig om hans pattebarnealder og hans død. Og desuden er det tvivlsomt, om Watson i det hele taget overlevede ham. Men ved hjælp af de biografiske brokker, som findes spredt ud over de foreliggende 56 korte og fire længere vidnesbyrd om Holmes og hans gerninger, lader det sig dog gøre at skitserne en slags portræt på tværs af den portrætteredes umeddelsomhed.

Den mere end seks fod høje og påfaldende magre charmetrold med ørnenaesen, deerstalkeren, forstørrelsesglasset og disse gennemtrængende grå øjne nedstammer fra et dynasti af skikkelige godsejere inden for den lavere engelske landadel, men med et sideblik til den kunstneriske islæt i hans temperament bør det anføres, at hans bedstemor, antagelig på mødrene side, var en søster til den franske maler Horace Vernet (1789-1863). Af slægten kendes derudover den syv år ældre broder Mycroft, der havde en svimlende status i White Hall, og hvis hjerne var om muligt endnu mere analytisk bevendt end lillebroderens. Men Mycroft var tyk og kropsdoven og foretrak at hensidde bomstille i Diogenes-klubben og lade tankerne om at løbe. Også dr. Watson havde en broder, men han døde af druk. Sherlock Holmes' ærkefjende, matematikprofessoren Moriarty, omgav sig endda med hele to brødre, hvoraf den ene fungerede som stationsforstander i Vestengland. I øvrigt er det sin sag at kende forskel på dem, idet de alle sammen udmarker sig ved at hedde James til fornavn.

Sherlock Holmes anses almindeligvis (og det gjorde han da også selv) for at være den navnkundigste og tillige den genialeste eller skal vi sige den mest spektakulære *consulting detective* i verdenshistorien. Med hans egne ord: »I am the last and highest court of appeal in detection.« Han afskyede teamwork og tålte ingen fremmed indblanding i sine undertiden fuldstændig fanatiske dispositioner, men denne arrogante narcissist huskede næsten altid at slæbe den alt andet end selvlysende dr. Watson med sig til de forskellige gerningssteder, fordi han derved fik både påskud og baggrund til at brillere så meget desto stærkere med de deduktionsmetoder, som Watson ganske vist kendte i forvejen, men ikke forstod at bruge. Elementært blev det aldrig for den kære Watson.

Personen Holmes er en gåde, som virker langt mere pirrende end nogen af dem, det faldt i hans lod at bakse med. Hans evne til at ræsonnere og fabulere sig ind i sandheden om en kriminel handling ved iståsættelse af enhver form for vanetænkning og almindelig sund fornuft er uovertruffen. »It is fortunate for this community that I am not a criminal,« erklærede han som en anden Nixon, men dr. Watson har med sine borgerdyder rimeligvis virket både neddæmpende og stabilisende på denne gudsforgåede kender af kriminalitetens dæmoni. De to, Solen og satellitten, udgør et ulige, men perfekt partnerskab, lige fra deres allerførste Stanley & Livingstone-møde i det kemiske laboratorium på London-hospitalet St. Bartholomew i begyndelsen af 1880'erne, og til livskrønikens afslutning i 1914.

Den selvlærte Holmes lagde professionelt ud med opklaringen af mysteriet omkring fange transportskibet *Gloria Scott*, endnu mens han i midten af 1870'erne studerede enten ved universitetet i Cambridge eller i Oxford (dr. Watson vælger med salomonisk finesse at kalde byen for Camford), og han trådte sidste gang aktivt frem den 2. august 1914, altså akkurat dagen eller rettere aftenen inden Første Verdenskrigs udbrud, hvor han tog den tyske spion von Bork ved vingebeinet, og hvor hans egen åndelige epoke, den victorianske, i grunden endte. Men allerede i sæsonen 1903-04 havde den nu 50-årige mester i følgeslutningens videnskab forladt sit højt elskede London, og trukket sig tilbage til en hytte i The Sussex Downs for at studere biavl.

Dr. Watson hævder, at Holmes kun praktiserede i 23 år, men tænker vel først og fremmest på den rådgivende virksomhed, som foregik i deres fælles ungkarlejlighed i Baker Street 221 B, 17 trin op. Her

gemte Holmes sin pibetobak i en persisk tøffel; her gav han sig over til sit stofmisbrug: »a seven-per-cent solution of cocaine« tre gange daglig, hvis ikke han havde noget at bestille; her filede han løs på sin Stradivarius, som han havde købt hos en pantelåner i Tottenham Court Road for 55 shillings; her blev de logerende vartet op af The Landlady, Mrs. Hudson, og her besvimedte klienterne på striben, så snart de tumlede ind over dørtærskelen, enten fordi der stank af kemikalier, eller fordi det mysterium, som de søgte råd om, gav dem et psykisk puf. Men det kan også være, at de skjald ved at stå ansigt til ansigt med en verdensberømthed.

Allerede i året 1889 oplyses det, at Holmes har medvirket i ikke mindre end 500 sager af afgørende betydning, men det samlede resultat må løbe op i flere tusinde. Blandt andet nåede denne ærgerrige, men alt i alt usnobbede retfærdighedshåndhæver at yde detektivisk assistance til paven (på det tidspunkt Leo XIII), samt den franske præsident, sultanen af Tyrkiet og det hollandske, det böhmiske og det skandinaviske kongehus. I maj 1891 frygtedes Holmes at være druknet i Reichenbach-vandfaldet i Schweiz efter et korporligt opgør med slyngelen Moriarty, men det lykkedes ham at redde skindet, og af forsigtighedshensyn gjorde han sig derefter usynlig både for Gud og for dr. Watson i samfulde tre år (af videnskaben kaldt *The Great Hiatus*), indtil han i april 1894 forklædt som bogsælger (han elskede at maje sig ud), generobrede London og nedlagde Moriartys kumpan, storvildtjægeren oberst Moran.

I mellemtíden havde han under dæknavnet Sigerson aflagt besøg hos Dalai Lama i Tibet og hos Kaliffen af Khartoum. Men tiden skal jo gå med noget. Når det af dr. Watsons notater fremgår, at de besynderlige hændelser omkring *Wisteria Lodge* fandt sted i marts 1892, må det bero på en fejlhuskning, thi da klatrede Holmes rundt i Himalayas bjerge. Men det kan ikke nægtes, at historiernes overvældende antal af data sine steder rummer en vis mystik. Således ramtes Watson under slaget ved Maiwand, den 27. juni 1880, af en Jezail-kugle enten i skulderen eller i benet. Og senere i livet blev han gift enten én eller flere gange. Desuden omtaler han Heidelberg-manden så tidligt som i juni 1902, skønt alle og enhver ved, at Heidelberg-manden først blev fundet i 1907.

Holmes, der var ikke så lidt af en skuespiller, yndede at give rollen som antifeminist, men var i virkeligheden en hemmelig dyrker af kvindekønnet, en lidenskabernes elegantier, der havde svært ved at holde nallerne for sig selv. Han lod, som om han var en tænkemaskine, men følelsene kogte ofte over i hans drengehjerte. Han gjorde sig til af at være illitterær, men citerede rask væk både Goethe, Tacitus, Flaubert og Shakespeare. Han var på en gang upraktisk og fingersnild, ironisk og forekommende, sky og snakkesalig. Desuden lo han ret meget, spredte ikke på sit vid, ålede dr. Watson og Scotland Yard-folkene på det ubarmhjertigste. Men da Morder-Evans sendte en revolverkugle efter Watson, sløredes Holmes' øjne, han glemte sin spot, og læberne dirrede: "For Guds skyld, Watson, sig at De ikke er såret."

Frem for alt var Holmes et artistisk gemyt, der - som Watson påpegede - dyrkede sin kunst for kunstens egen skyld. Han bærer sig ad som en palæontolog, der slutter fra knoglen til den hele dinosaurus. I den aldrig publicerede beretning om Abernetty-familiens rædsomme skæbne lader det til, at Holmes' opmærksomhed blev vakt ved den i og for sig bagatelagtige omstændighed, »at persillen var sunket usædvanlig dybt i smørret på en varm dag.« I mødet med Baskervilleslægtens spøgelseshund kaldte Holmes de onde ånder til orden, men sørgede samtidig for at føje sit eget navns myte til den i forvejen lokaliserede.

Holmes' eget forfatterskab, omfatter bl.a. den populærfilosofiske *The Book of Life* (»Det værste pladder, jeg har læst i hele mit liv,« sagde Watson), en analyse af Lassus' polyfoniske motetter, som påstås at være det sidste ord om dette emne, diverse monografier om tatoveringer, fodspor, tobaksaske (Holmes var i stand til at skelne mellem 140 forskellige sorter), samt *Praktisk Håndbog i Biavl* og - som ekstra numre - to af beretningerne i Holmes-sagaen: *The Lion's Mane* og *The Blanched Soldier*.

Men den ofte undervurderede Watsons historier er morsommere. Hvad evangelisterne var for Jesus, og Platon for Sokrates, det er Watson, med sin smidige pen, for ikonen Holmes. »Det bedste og klogeste menneske jeg nogensinde har kendt.« Gad vide, om ikke Mr. Holmes i hjertet ville have ytret nøjagtigt det samme om sin loyale Boswell?

Niels Birger Wamberg

Nu glæder vi os til aarsmødet, hvor Niels Birger sikkert vil forklare os, hvorfor Holmes opræder i en bog om personer der aldrig har levet. Måske vil han også delagtiggøre os i sine tilsyneladende exceptionelle forskningsresultater, angående Holmes' død engang i 1930erne.

Sherlockiana har modtaget følgende noget kryptiske pressemeldelse samt et klip fra TV-Øst, hvori besætterne fremlægger deres planer vedrørende opførelse af et center på øen for den internationale Sherlock Holmes-forskning.



DET STORE GRØNLANDSKE EKSPEDITIONSELSKAB

Hjemsted:
The Island of Uffa /Mågeøen.
Kildehuse,
DK-4500 Nykøbing Sjælland, Denmark.
Position: 11° 40,15'Ø, 55° 53,46'N



Postadresse:
Sherlock Holmes Museet
Algade 3,
DK-4500 Nykøbing Sjælland, Denmark.
Tlf: (45) 59 93 22 21.
Fax: (45) 59 93 19 11

Medlemmer:

Frank Knudsen, kaptajn, Grønlandsvej 15, 4500 Nykøbing Sjælland. Tlf: 59 32 85 87.

Michael Knudsen, hovmester, Vesterbro 30A, 4500 Nykøbing Sjælland. Tlf: 59 91 25 91.

Bjarne Nielsen, styrmand, Hestehavevej 30, 4572 Nr. Asmindrup. Tlf: 59 32 42 38.

Otto Olsen, gast, Gl. Nykøbingvej 142, 4573 Højby, Tlf: 59 32 42 43.

Maskinmester: Svend Nielsen

Ceremonimester: Ib Eriksen

Æresadmiral: Palle Norit

Kahytsjomfru: Lene Damsgaard Nielsen

Af selskabets vedtægter:

Selskabets formål er kortlægningen af besejlbare områder i Isefjorden og Roskilde Fjord m.h.t. ankerpladsernes tilgængelighed samt vurdering af stedernes muligheder i form af bajere, biksemad og billard.

Selskabet vil så vidt muligt årligt at udsende en ekspedition, der finansieres gennem sponsorer og privat velgørenhed.

Ekspeditionens moderskib er S/S Perikles.

Hver ekspedition skal så vidt muligt bestå af en kaptajn, en styrmand, en hovmester og en gast.

"Året 1887 bragte en lang række sager af større eller mindre interesse, som jeg endnu ikke har offentliggjort. Blandt mine notater for disse tolv måneder finder jeg en beretning om Paradol-kammeret, Amatør Tigger Selskabet der oprettholdt en luksuriøs klub i kælderen under et møbellager, om de kendsgerninger der stod i forbindelse med tabet af den britiske bark "Sophy Anderson", Grice Patersons besynderlige hændelser på øen Uffa, og endelig Camberwell giftsagen. Man husker måske fra sidsteårs sag, at Sherlock Holmes ved at trække den døde mands ur op blev i stand til at bevise, at det var blevet trukket op to timer før, og at afdøde derfor var gået i seng før den tid - en slutning der var af den allerstørste vigtighed for sagens opklaring.

John H. Watson i *De Fem Appelsinkerner*

To whom it may concern ...

The Island of Uffa / Mågeøen

POSITION $11^{\circ} 40,15' \varnothing$, $55^{\circ} 53,46' N$

er dags dato den 17. juli 1998
blevet besat af

DET STORE GRØNLANDSKE EKSPEDITIONSSELSKAB

ØEN ERKLÆRES HERMED FOR ATOM- & UNIONS-FRIT OMRÅDE!

Øen vil søge at indgå pagt om fælles udenrigs- og forsvarsopolitik med

Kongeriget Elleore
4000 Roskilde
Position $12^{\circ} 3,79' \varnothing$, $55^{\circ} 41,17' N$



Blasket Islands
Dingle Peninsula, Irland
Position $52^{\circ} N$, $10^{\circ} V$

DET STORE GRØNLANDSKE EKSPEDITIONSSELSKAB
giver hermed tilladelse til at øen kan besøges af følgende:

KORT & MATRIKELSTYRELSEN
TRUNDHOLM KOMMUNES KULTURUDVALG
SHERLOCK HOLMES KLUBBEN I DANMARK
THE SHERLOCK HOLMES SOCIETY OF LONDON
THE BAKER STREET IRREGULARS
BILLARD CLUBBEN NYLED

"Året 1887 bragte en lang række sager af større eller mindre interesse, som jeg endnu ikke har offentliggjort. Blandt mine notater for disse tolv måneder finder jeg en beretning om Paradol-kammeret, Amatør Tigger Selskabet der oprettholdt en luksuriøs klub i kælderen under et møbellager, om de kendsgerninger der stod i forbindelse med tabet af den britiske bark "Sophy Anderson", Grice Patersons besynderlige hændelser på øen Uffa, og endelig Camberwell giftsagen. Man husker måske fra sidstnævnte sag, at Sherlock Holmes ved at trække den døde mands ur op blev i stand til at bevise, at det var blevet trukket op to timer før, og at afdøde derfor var gået i seng før den tid - en slutning der var af den allersterste vigtighed for sagens opklaring.

John H. Watson i *De Fem Appelsinkerner*.



The Island of Uffa / Mågeøen

Det var en mørk og stormfuld nat ... nå ja, i hvert fald en blæsende aften omkring skumring, at Det Store Grønlandske Ekspeditionsselskab for alvor slog til.

Efter tre års omhyggelig research og planlægning var selskabet endelig rede til at træde frem i en større offentlighed og markere sig.

I årevis har internationale Sherlock Holmes-forskere gransket historien om *De Fem Appelsinkerner*, hvori John H. Watson skriver:

"Året 1887 bragte en lang række sager af større eller mindre interesse, som jeg endnu ikke har offentliggjort. Blandt mine notater for disse tolv måneder finder jeg en beretning om Paradol-kammeret, Amatør Tigger Selskabet der oprettholdt en luksuriøs klub i kælderen under et møbellager, om de kendsgerninger der stod i forbindelse med tabet af den britiske bark "Sophy Anderson", Grice Patersons besynderlige hændelser på øen Uffa, og endelig Camberwell giftsagen. Man husker måske fra sidstnævnte sag, at Sherlock Holmes ved at trække den døde mands ur op blev i stand til at bevise, at det var blevet trukket op to timer før, og at afdøde derfor var gået i seng før den tid - en slutning der var af den allerstørste vigtighed for sagens opklaring.



Efterfølgende er øen blevet foreløbig kortlagt og navngivet som følger:

The Island of Uffa / Mågeøen

Position 11° 40,15' Ø, 55° 53,46' N



Øen Uffa er blevet placeret overalt i den kendte og mere ukendte verden, i Skotland, i Sydamerika, i Middelhavet, i Stillehavet, i Atlanterhavet (måske som en del af det forsvundne Atlantis) og i Antarktis.

Nu kan sandheden endelig afsløres.

Hos Saxo fortælles om kong Vermund og hans søn Uffe hin Spage, der udkämpede en tvekamp på en lille ø. De fleste historikere har slavisk fulgt Saxo og placeret øen i Ejderen, skønt det for Det Store Grønlandske Ekspeditionsselskab står helt klart, at der her er tale om øen Uffa i Isefjorden.

Lokalt omtales øen i dag som Mågeøen på grund af de mange måger, der bebor den. Det kan dog også skyldes disse mågers skræppen, der naturligt fører tilbage til Vermunds gamle sværd, Skrap, som Uffe brugte i sin holmgang mod sakserne.

At Sherlock Holmes skulle have opklaret en sag, der foregår på denne lille, danske ø, må stå i forbindelse med det arbejde, han ifølge Watsons beretning *En Skandale i Bøhmen* udførte for Kongen af Skandinavien.

Det er derfor ganske naturligt, at Det Store Grønlandske Ekspeditionsselskab i tæt forståelse med internationale Sherlock Holmes-organisationer nu besætter øen og erklærer den for Unions- og Atomfrit område, således at der i det mindste på denne lille plet kan herske samme fred og fordragelighed som mellem alverdens Holmes-forskere, og for samtidig at bevare dette stykke dansk jord i den rette Kløvedalske ånd.

Øen Uffa blev besat fredag den 17. Juli 1998 klokken 18:00. Et skilt blev opsat med en proklamation, og denne pressemeldelse blev udsendt.